

**HOMO MAXIMUS / DE GROOTSTE MENS**  
**Over de Leer der Overeenstemmingen**  
**en de Grootste Mens, door Emanuel Swedenborg.**

ISBN/EAN: 978-90-801444-6-0.

Gebonden in luxe omslag, groot formaat A4; 188 pag.; beperkte oplage; prijs € 30,- per post.

Uitgave: Swedenborg Boekhuis, Baarle Nassau 2017.

Nederlandse vertaling: Henk Weevers.

Vormgeving: Guus Janssens.

Illustratie op de omslag: Ton Gravelijn.

Korte inleiding.

De inhoud van dit boek is afkomstig uit Swedenborgs grootste theologische werk:

**Arcana Coelestia /**

**Hemelse Verborgenheden,**

dat hij schreef in de jaren 1749

t/m 1756 en uitgaf in Londen.

In dit werk onthult hij vers voor

vers de innerlijke zin van de

Bijbelboeken Genesis en

Exodus.



In zijn geschriften herhaalt Swedenborg vaak het idee dat de hemel een menselijke vorm heeft, een concept dat hij de Grootste Mens (*Homo Maximus*) noemt, wat in het Engels soms wordt vertaald als *Universal Human*, of in oudere vertalingen als *Grand Man*.

Opgemerkt moet worden dat in het Latijn het woord *homo* (mens) geslachtsneutraal is, dus wanneer sommige vertalingen deze benaming als mannelijk identificeren, introduceren ze een vooroordeel dat niet in het origineel bestaat.

Dit concept omvat het idee dat God als oneindig mens kan worden begrepen, met elke menselijke capaciteit die we ons kunnen voorstellen. Met andere woorden, Swedenborg nodigt ons uit om te denken aan het Oneindige Goddelijke in termen van de menselijke vorm.

Hier vindt het idee dat 'de mens in het beeld van God geschapen is' zijn oorsprong.

Dit bekende Bijbelse concept is, zoals we zullen zien, een fundamentele manier om het universum te begrijpen. Swedenborg nodigt ons uit om op deze manier aan de hemel te denken.

Hij vertelt ons dat engelen in de hemel in gemeenschappen wonen en dat die gemeenschappen elk een functie uitoefenen die overeenstemt met een orgaan in het menselijk lichaam. Samen vormen al die engelengemeenschappen één eenheid die de Grootste Mens is.

Goddelijke Liefde en Wijsheid, nr. 328:

*'Onder de mens, op wie de nutten betrekking hebben, wordt niet alleen de mens verstaan, maar ook een menigte van mensen en een kleiner en groter gezelschap, zoals een republiek, een koninkrijk en een keizerrijk, evenals het grootste gezelschap, dus de gehele wereld, want deze zijn allen een mens, eender als in de hemelen. De algehele engelenhemel is voor de Heer als één mens, zo ook elk willekeurig gezelschap van de hemel. Vandaar is het dat iedere engel een mens is; dat dit zo is, kan men in het boek Hemel en Hel zien.'* (nr. 68-103)

Dit nieuwe boek is uitgegeven bij gelegenheid van de voltooiing van jaargang 25 van SWEDENBORGIANA, tijdschrift voor Swedenborg publikaties.

Om de honderdste editie luister bij te zetten is gekozen voor de uitgave van één van Swedenborgs prachtigste leringen namelijk over de **Leer der Overeenstemmingen en de Grootste Mens**.

In de meeste van zijn boeken schrijft Swedenborg over overeenstemmingen en geeft hij voorbeelden daarvan, vooral in de boeken Hemel en Hel, en ook in de Aardbollen, in Ware Christelijke Religie, Apocalyps Onthuld en in de Echtelijke Liefde, maar nergens zo uitgebreid als in de Hemelse Verborgenheden / Arcana Coelestia.

In de gedenkwaardigheden aan het begin en einde van de hoofdstukken van de 'Arcana' wordt vanaf hoofdstuk 23 gehandeld over de Leer der Overeenstemmingen, en over de Overeenstemmingen met de Grootste Mens / Homo Maximus.

In de kolommen van Swedenborgiana is het merendeel van Swedenborgs theologische geschriften sinds 1992 gepubliceerd in modern Nederlands, zo ook de inhoud van dit boek. Ook de meeste afbeeldingen die daarbij werden gebruikt staan hier afgedrukt.

De oplage van deze jubileumuitgave is beperkt en vooral bestemd voor de donateurs.

Deze publicatie kon tot stand komen dankzij het vertaalwerk van Henk Weevers, dankzij de vrijwillige bijdragen van de donateurs aan het tijdschrift *Swedenborgiana*, en door de steun van de *Publishing Committee of The Lord's New Church which is Nova Hierosolyma, Bryn Athyn, USA*.

Moge dit boek bijdragen tot meer kennis van en waardering voor de leer van de Nieuwe Kerk.

(GJ)

