

SWEDENBORGIANA

tijdschrift voor Swedenborg publikaties

ISSN 1381.6861 — JAARGANG 18 — NUMMER 2 — JUNI 2010



Inhoudsopgave Editie 71 – 2 010.

Pag. 2-6: **SWEDENBORG EN NEDERLAND.**

Pag. 7-12: Swedenborgs **Geestelijk Dagboek** – de nummers 288-314.

Pag. 13- 18: Een uittreksel samengesteld uit Swedenborgs **Apocalyps Onthuld**. In deze editie staan de hoofdstukken 5 en 6, gevolgd door de betreffende **Gedenkwaardigheden** uit de Apocalyps Onthuld.

Pag. 19-20: **Engelenwijsheid** over de Goddelijke Liefde en Wijsheid, n. 146-172, in vervolg op de vorige editie.

Pag. 24: Nieuws en Berichten. **Swedenborg Publishers Conference** Londen – Juni 2010, een kort verslag.

**DE DIGITALE SWEDENBORG
BIBLIOTHEEK**
is altijd open
www.swedenborg.nl

SWEDENBORG EN NEDERLAND

Tijdens zijn leven bezocht Swedenborg vele malen Nederland. Het belangrijkste doel van deze bezoeken was zijn geschriften te laten drukken in Amsterdam.

Swedenborgs activiteiten en publicaties hadden ook een zekere invloed in de Nederlandse literatuur. In dit tijdschrift werd in de jaargangen 1994 en 95 een serie artikelen over die invloed gepubliceerd.

De volgende tekst is de Nederlandse vertaling van de lezing **Swedenborg & Holland 1712-2010**, gepresenteerd door Guus Janssens bij het 200 jarige bestaan van de Swedenborg Society in Londen. Let wel, dit is een zeer beknopte weergave van de geschiedenis, omdat de spreektijd slechts 30 minuten was.



Zo zag Swedenborg Amsterdam, als hij per schip arriveerde over het IJ.

Swedenborgs bezoeken aan Nederland.

Swedenborg verbleef regelmatig voor kortere of langere tijd in de Nederlandse Republiek, en dit was niet omdat hij zo ingenomen was met ons volk.

Hij vond dat dit land mooi was, en hij prees de republikeinse regering van zijn tijd, maar wat hem niet beviel aan de Nederlanders was hun materialistische houding, en hun hebzucht. Hij vroeg zich af: "Waarom het de Heer heeft behaagd deze harde en inhagige mensen met zo'n mooi land te zegenen?"

Tijdens een bezoek aan Amsterdam, schreef hij eens in zijn dagboek: "De hele stad stinkt naar geld."

Maar Swedenborg leerde ook de gunstige kanten van het Nederlandse volk kennen, hun hoge niveau van wetenschappelijk onderwijs, en vooral de vrijheid van drukpers. Dit waren precies de redenen voor zijn komst.

Hij voelde zich aangetrokken tot de universiteiten en de hier woonachtige geleerden, en gedreven door een drang naar kennis, zocht hij het gezelschap van astronomen, wiskundigen, mijnbouw ingenieurs en filosofen, maar ook vaklieden en instrumentmakers van wie hij deze vaardigheden kon leren. >>>