

## DE APOCALYPS ONTHULD

*waarin de verborgenheden die daar voorzien zijn  
en tot nu toe verborgen waren,  
worden onthuld.*



### VIERDE HOOFDSTUK

1. *Na deze zag ik, en zie, een deur geopend in de hemel; en de eerste stem die ik gehoord had, gelijk als een bazuin, sprekende met mij, zei: Klim hierheen op, en Ik zal u tonen de dingen die geschieden moeten na deze.*
2. *En terstond werd ik in de geest; en zie, een troon gesteld in de hemel en op de troon Eèn Zittende.*
3. *En de Zittende was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk en een regenboog rondom de troon, in het aanzien de smaragd gelijk.*
4. *En om de troon vierentwintig tronen en op de tronen zag ik vierentwintig ouderen zittende, omkleed met witte klederen en zij hadden op hun hoofden gouden kronen.*
5. *En vanuit de troon gingen voort bliksemen en donderslagen en stemmen; en zeven lampen van vuur brandende vóór de troon, welke zijn de zeven Geesten Gods.*
6. *En in de aanblik van de troon een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden van de troon en om de troon, vier dieren vol ogen van voren en van achteren.*
7. *En het eerste dier een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk en het derde dier hebbende het aangezicht zoals een mens en het vierde dier een vliegende arend gelijk.*
8. *En de vier dieren, elkeen voor zichzelf, hadden zes vleugels rondom en van binnen waren zij vol ogen en zij hadden niet rust dag en nacht, zeggende: Heilig, Heilig, Heilig de Heer God Almachtig, Die was en Die is en Die komen zal.*
9. *En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven Hem Die op de troon zat, de Levende tot in de eeuwen der eeuwen.*
10. *Zo vielen de vierentwintig Ouderen neder vóór Hem Die op de troon zat en aanbaden de Levende tot in de eeuwen der eeuwen en wierpen af hun kronen vóór de troon, zeggende:*
11. *Waardig zijt Gij, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de mogendheid, omdat Gij alle dingen hebt geschapen en door Uw wil zijn zij en zijn zij geschapen.*

### DE GEESTELIJKE ZIN

#### De inhoud van het gehele hoofdstuk.

Er wordt gehandeld over de ordening en de voorbereiding van alle dingen in de hemel tot het gericht, dat geschieden zal vanuit het Woord en volgens het Woord; en verder over de erkenning dat alleen de Heer Rechter is.

#### De inhoud van de afzonderlijke verzen.

Na deze zag ik en zie, een deur geopend in de hemel, betekent de openbaring ten aanzien van de ordening van de hemelen tot en volgens het Laatste Gericht uit de Heer, wat zal plaatsvinden volgens Zijn Goddelijke ware dingen in het Woord; en de eerste stem die ik gehoord had, gelijk als van een bazuin, sprekende met mij, zeggende: Klim hierheen op, betekent de Goddelijke invloed en vandaar de verheffing van het gemoed en daarop de duidelijke doorvatting; en Ik zal u tonen de dingen die geschieden moeten na deze, betekent

de onthullingen ten aanzien van de toekomstige dingen vóór het Laatste Gericht en over dit en na dit; en terstond werd ik in de geest, betekent dat hij gebracht werd in de geestelijke staat, waarin duidelijk de dingen verschijnen die in de hemel bestaan; en zie, een troon gesteld, betekent het gericht in de uitbeeldende vorm; en op de troon Eén Zittende, betekent de Heer; en de Zittende was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk, betekent de verschijning van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde van de Heer in laatsten; en een regenboog rondom de troon, in het aanzien de smaragd gelijk, betekent de verschijning ervan ook rondom de Heer; en om de troon vierentwintig tronen en op de tronen zag ik vierentwintig Ouderen zitten, betekent de ordening van alle dingen in de hemel tot het gericht; omkleed met witte klederen, betekent vanuit de Goddelijke ware dingen van het Woord; en zij hadden op hun hoofden gouden kronen, betekent die zijn van de wijsheid vanuit de liefde; en vanuit de troon gingen voort bliksems en donderslagen en stemmen, betekent uit de Heer verlichting, doorvatting en onderricht; en zeven lampen van vuur brandende vóór de troon, welke zijn de zeven geesten Gods, betekent daaruit de Nieuwe Kerk in de hemel en op de aarde uit de Heer door het Goddelijk Ware, uit Hem voortgaande; en in de aanblik van de troon een glazen zee, kristal gelijk, betekent de Nieuwe Hemel vanuit de christenen, die in de algemene ware dingen waren vanuit de letterlijke zin van het Woord; en in het midden van de troon en om de troon, vier dieren, betekent het Woord van de Heer uit eersten in laatsten en de bewakingen ervan; vol ogen van voren en van achteren, betekent de Goddelijke Wijsheid daarin; en het eerste dier een leeuw gelijk, betekent het Goddelijk ware van het Woord ten aanzien van de macht; en het tweede dier een kalf gelijk, betekent het Goddelijk ware van het Woord ten aanzien van de aandoening; en het derde dier hebbende een aangezicht zoals een mens, betekent het Goddelijk Ware van het Woord ten aanzien van de wijsheid; en het vierde dier een vliegende arend gelijk, betekent het Goddelijk Ware van het Woord ten aanzien van de erkenningen en van het verstand daaruit; en de vier dieren, elk voor zichzelf, hadden zes vleugels rondom, betekent het Woord ten aanzien van de machten en ten aanzien van de bewakingen ervan; en van binnen waren zij vol ogen, betekent de Goddelijke Wijsheid in het Woord in de natuurlijke zin vanuit de geestelijke en de hemelse zin ervan; en zij hadden niet rust dag en nacht, zeggende: Heilig, Heilig, Heilig de Heer God Almachtig, betekent dat het Woord aanhoudend de Heer leert en dat alleen Hij God is en vandaar dat Hij alleen vereerd moet worden; Die was, Die is, en Die komen zal, betekent de Heer; en wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven Hem Die op de troon zat, betekent dat het Woord al het ware en al het goede en alle erediens toekent aan de Heer, Die rechten zal; de Levende tot in de eeuwen der eeuwen, betekent dat alleen de Heer het Leven is en uit Hem alleen het eeuwige leven; zo vielen de vierentwintig Ouderen neder vóór Hem Die op de troon zat en aanbaden de Levende tot in de eeuwen der eeuwen, betekent de vernedering van allen in de hemel vóór de Heer; en wierpen af hun kronen vóór de troon, betekent de erkenning dat de wijsheid van hen uit Hem alleen is; zeggende: Waardig zijt Gij, Heer, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de mogendheid, betekent de belijdenis dat voor de Heer, omdat Hij het Goddelijk Ware en het Goddelijk Goede is, het Koninkrijk is krachtens de verdienste en de gerechtigheid; omdat Gij alle dingen hebt geschapen en door Uw wil zijn zij en zijn zij geschapen, betekent dat alle dingen van de hemel en van de Kerk vanuit de Goddelijke Liefde van de Heer door de Goddelijke Wijsheid of vanuit het Goddelijk Goede door het Goddelijk Ware, dat ook het Woord is, gemaakt en geformeerd zijn en dat de mensen hervormd en wederverwekt worden.

## DE ONTVOUWING

**225.** Na deze zag ik en zie, een deur geopend in de hemel, betekent de openbaring ten aanzien van de ordening van de hemelen tot het Laatste Gericht uit de Heer, wat zal plaatsvinden volgens Zijn Goddelijke Ware dingen in het Woord.

Met een geopende deur wordt, wanneer over de hemel wordt gehandeld, het binnenlaten aangeduid, nr. 176, hier ook de openbaring, omdat hij zegt: Ik zag en zie; en omdat toen de dingen werden gezien die in dit hoofdstuk worden vermeld, namelijk over de ordening van de hemelen tot het Laatste Gericht, wat zal plaatsvinden volgens Zijn Goddelijke Ware dingen in het Woord, daarom wordt met ‘ik zag en zie, een deur geopend in de hemel’ de openbaring ten aanzien van die dingen aangeduid.

**226.** En de eerste stem die ik gehoord had, gelijk als van een bazuin, sprekende met mij, zei: Klim hierheen op, betekent de Goddelijke invloeiing en vandaar de verheffing van het gemoed en daarop de duidelijke doorvatting.

Dat een stem, wanneer die vanuit de hemel wordt gehoord, het Goddelijk Ware is dat invloeit, zie nrs. 37, 50; dus de Goddelijke invloeiing; en dat met een stem gelijk als van een bazuin, de duidelijke doorvatting wordt aangeduid, zie nr. 37; en met ‘klim hierheen op’ wordt de verheffing van het gemoed aangeduid, want in de geestelijke wereld, hoe hoger iemand opklimt, in des te zuiverder licht komt hij, door welk licht het verstand bij graden wordt geopend, dat wil zeggen, het gemoed wordt verheven; daarom volgt ook, dat hij toen in de geest werd, waaronder wordt verstaan dat hij werd binnengelaten in de geestelijke staat, waarin de dingen die in de hemelen zijn, duidelijk verschijnen.

Dat die stem werd gehoord gelijk als van een bazuin, is omdat er gehandeld wordt over de ordening van de hemelen tot het Laatste Gericht; en stemmen zoals van een bazuin worden in de hemel gehoord, wanneer samenroepingen en ordeningen plaatsvinden; en daarom ook was het bij de zonen Israëls, bij wie alle dingen uitbeeldend zijn geweest van de hemel en de Kerk, ingesteld *‘dat bazuinen van zilver vervaardigd zouden worden en dat de zonen van Aharon die zouden doen schallen tot de samenroepingen, tot de voortrekkingen, in de dagen der blijdschap, in de feesten, in de aanvangen der maanden, over de slachtoffers en ter gedachtenis en tot de oorlog’*, (Numeri 10:1-10).

Maar over de bazuinen en over het geschal daarmee, zal gesproken worden in de ontvouwing van hoofdstuk 8, waar gehandeld wordt over de zeven engelen aan wie de bazuinen werden gegeven.

**227.** En Ik zal u tonen de dingen die geschieden moeten na deze, betekent de onthullingen ten aanzien van de toekomstige dingen vóór het Laatste Gericht en daarover en daarna.

Deze dingen worden aangeduid, omdat in de Openbaring over geen andere zaak wordt gehandeld dan over de staat van de Kerk in haar eindfase, dus over toekomstige dingen vóór het Laatste Gericht en daarover en daarna, zoals in nr. 2 is gezegd.

**228.** En terstond werd ik in de geest, betekent dat hij gebracht werd in de geestelijke staat, waarin de dingen die in de hemel bestaan, duidelijk verschijnen.

Dat ‘in de geest worden’ is binnengelaten worden in de geestelijke staat vanuit de Goddelijke invloeiing, en verder wat de geestelijke staat is en de hoedanigheid ervan en dat de mens in die staat even duidelijk de dingen ziet die in de geestelijke wereld zijn, als hij in de natuurlijke staat van het lichaam de dingen ziet die in deze wereld zijn, zie nr. 36.

**229.** En zie, een troon gesteld, betekent het gericht in de uitbeeldende vorm.

Dat de troon de hemel betekent, blijkt uit deze plaatsen: *‘Wanneer de Zoon des Mensen gekomen zal zijn in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op*

de troon Zijner heerlijkheid', (Mattheüs 25:31) e.v.; daar wordt gehandeld over het Laatste Gericht.

*'Jehovah, Gij hebt mijn gericht gedaan; Gij hebt gezeten op de troon, o Rechter der gerechtigheid. Jehovah zal Zijn troon bereiden ten gerichte'*, (Psalm 9:5,6,8).

*'Ik zag toen de Oude der dagen Zich zette, Zijn troon zoals een vlam vuurs, duizend en duizenden bedienden Hem en een myriade van myriaden stonden vóór Hem; het gericht zette zich en de boeken werden geopend'*, (Daniël 7:9,10).

*'Jeruzalem is gebouwd, daarheen klimmen de stammen op en daar zetelen de tronen tot het gericht'*, (Psalm 122:3-5).

*'Ik zag tronen en zij zaten op dezelve en het gericht werd hun gegeven'*, (Openbaring 20:4).

De troon die door Salomo was gebouwd, waarover in (1 Koningen 10:18-20), betekende èn het koningschap èn het gericht, aangezien de koningen, wanneer zij gericht hielden, op tronen zaten.

Gezegd wordt dat de troon betekent het gericht in de uitbeeldende vorm, omdat de dingen die Johannes zag, gezichten waren die uitbeeldden; zij werden gezien zoals hij het beschreef, maar het waren de uitbeeldende vormen van de toekomstige dingen, zoals kan vaststaan uit wat volgt, namelijk dat gezien werden: dieren, de draak, beesten, de tempel, de tabernakel, de ark en verscheidene andere dingen; het zijn dezelfde dingen geweest die aan de profeten verschenen, zie eerder nr. 36.

**230.** En op de troon Eén Zittende; dat dit de Heer betekent, blijkt duidelijk uit wat volgt en uit de plaatsen in het Woord waar gezegd wordt dat de Heer het gericht zal houden, zoals in, (Mattheüs 25:32,33) e.v. en (Johannes 5:22,27) en elders.

**231.** En de Zittende was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk, betekent de verschijning van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde van de Heer in laatsten. De steen in het Woord betekent het ware in laatsten en de kostbare steen het ware doorschijnend uit het goede, nr. 915.

Er zijn twee fundamentele kleuren vóór de overige in de geestelijke wereld: de witte en de rode kleur; de witte kleur trekt haar oorsprong vanuit het licht van de Zon in de hemel, dus vanuit het geestelijk licht, dat blank is; en de rode kleur trekt haar oorsprong vanuit het vuur van de Zon daar, dus vanuit het hemels licht, dat vlamig is; de geestelijke engelen zijn, omdat zij in de ware dingen van de wijsheid zijn vanuit de Heer, in dat blinkend witte licht en daarom zijn zij in het wit gekleed; en de hemelse engelen zijn, omdat zij in het goede van de liefde zijn uit de Heer, in dat vlamige licht en daarom zijn zij in het rood gekleed; vandaar zijn die beide kleuren ook in de kostbare stenen in de hemel, waar die er in grote overvloed zijn; daarvandaan is het dat de kostbare stenen in het Woord zulke dingen betekenen die òf van het ware van de wijsheid òf van het goede van de liefde zijn; en dat de jaspis, omdat die wit blinkend is, de dingen betekent die van het ware van de wijsheid zijn en de sardius, omdat die rood is, de dingen betekent die van het goede van de liefde zijn.

Dat die stenen de verschijning van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde in laatsten betekenen, is omdat alle kostbare stenen in de hemel de oorsprong ontleen aan de laatsten van het Woord en de doorschijnendheid aan de geestelijke zin van de laatsten daar; dat dit zo is, zie in het werk 'de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heilige Schrift', nrs. 44, 45; de laatsten van het Woord zijn de ware en de goede dingen van de letterlijke zin ervan.

Dat dit de oorsprong van de kostbare stenen in de hemel is, kan bezwaarlijk door iemand in onze wereld worden geloofd, omdat men niet weet dat alle dingen die in de geestelijke wereld bestaan, overeenstemmingen zijn; en dat daaruit alle dingen die in de natuurlijke wereld zijn, hun oorsprong trekken; dat daaruit de oorsprong van de kostbare stenen in de hemel is, is mij

te weten gegeven vanuit gesprekken met de engelen en eveneens met de ogen te zien; maar de formering ervan is uit de Heer alleen.

De zwarte kleuren echter trekken hun oorsprong uit de hel, deze kleuren zijn er ook twee: de ene tegenovergesteld aan het wit; deze zwartheid is bij hen die de ware dingen van het Woord vervalst hebben; de andere tegenovergesteld aan het rood; deze zwartheid is bij hen die de goede dingen van het Woord verechtreuken hebben; laatstgenoemde zwartheid is duivels, de eerstgenoemde echter satanisch.

Wat de jaspis en de sardius betekenen, daarover zie de ontvouwing in hoofdstuk 21, de verzen 11, 18, 19.

**232.** En een regenboog rondom de troon, in het aanzien de smaragd gelijk, betekent de verschijning ervan ook rondom de Heer.

In de geestelijke wereld verschijnen regenbogen van verscheidene geslachten; er verschijnen er veelkleurig zoals op aarde en er verschijnen er die één van kleur zijn; hier één van kleur, omdat gezegd wordt de smaragd gelijk; deze verschijning was rondom de Heer, omdat gezegd wordt rondom de troon; rondom Hem is eveneens in de engelenhemel; de Goddelijke sfeer die de Heer omgeeft, is vanuit Zijn Goddelijke Liefde en tegelijkertijd Zijn Goddelijke Wijsheid, die wanneer die in de hemelen worden uitgebeeld, in het hemelse rijk roodgloeiend verschijnt zoals een robijn en in het geestelijk rijk blauwglanzend als lazuraalsteen en in het natuurlijk rijk groenglanzend zoals een smaragd, overal met een onuitsprekelijke glans en straling.

**233.** En om de troon vierentwintig tronen en op de tronen zag ik vierentwintig Ouderen zittende, betekent de ordening van alle dingen in de hemel tot het Laatste Gericht.

Wie de geestelijke zin van het Woord en tegelijk de echte ware dingen van de Kerk niet weet, kan geloven dat de Heer, wanneer het Laatste Gericht zal komen, op een troon zal zitten en dat rondom Hem andere rechters ook op tronen zullen zitten; maar wie de geestelijke zin van het Woord en tegelijk de echte waarheden van de Kerk weet, die is het bekend dat de Heer dan niet op een troon zal zitten, noch andere rechters rondom Hem, ja zelfs, dat de Heer ook niet iemand tot de hel zal oordelen, maar dat het zal geschieden dat het Woord eenieder oordeelt, terwijl de Heer het matigend regelt dat alle dingen volgens de gerechtigheid plaatsvinden; de Heer zegt weliswaar: *‘De Vader oordeelt niet wie ook, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven; Hij heeft Hem mogendheid gegeven gericht te houden, omdat Hij de Zoon des Mensen is’*, (Johannes 5:22,27); maar elders zegt Hij: *‘Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalige; het Woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten uitersten dage’*, (Johannes 12:47,48); deze twee plaatsen stemmen samen; wanneer men weet dat de Zoon des Mensen de Heer is ten aanzien van het Woord, zie nr. 44; en daarom zal het Woord oordelen, terwijl de Heer matigend regelt.

Dat met de twaalf stammen Israëls en hun Ouderen allen worden aangeduid die van de Kerk van de Heer zijn in de hemelen en op aarde en abstract genomen alle ware en goede dingen daar, zie de nrs. 251, 349, 369, 808; en eendere dingen met de apostelen in de nrs. 79, 790, 903; hieruit blijkt, wat wordt aangeduid met deze woorden van de Heer: *‘Jezus zei tot de discipelen: Gij, die Mij gevolgd zijt, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, zo zult ook gij zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf stammen Israëls’*, (Mattheüs 19:28; Lukas 22:30); met twaalf worden alle dingen aangeduid en er wordt daarvan gesproken met betrekking tot de ware en de goede dingen van de hemel en van de Kerk, nr. 348; evenzo vierentwintig; en daarom betekenen de twaalf apostelen en de vierentwintig ouderen alle dingen van de Kerk; en de twaalf en ook de vierentwintig tronen betekenen het gehele gericht; wie kan het niet verstaan, dat niet de apostelen en de ouderen zullen oordelen; en dat zij het niet kunnen.

Hieruit nu kan vaststaan, waarom tronen en ouderen wordt gezegd, waar over het gericht wordt gehandeld, zoals eveneens bij Jesaja: *‘Jehovah zal tot gericht komen met de ouderen*



*Zijns volks*’, (Jesaja 3:14); bij David: *‘Jeruzalem is gebouwd en daarheen klimmen de stammen op en daar zetelen de tronen tot het gericht*’, (Psalm 122:3-5); en in de Openbaring: *‘Ik zag tronen en zij zaten op dezelve en het gericht werd hun gegeven*’, (Openbaring 20:4).

**234.** Omkleed met witte klederen, betekent vanuit de Goddelijke ware dingen van het Woord. Dat de witte klederen de echte ware dingen van het Woord betekenen, zie eerder in de nrs. 166, 212.

**235.** En zij hadden op hun hoofden gouden kronen, betekent die zijn van de wijsheid vanuit de liefde.

Dat de kroon de wijsheid betekent, zie nr. 189; en dat goud het goede van de liefde betekent, nrs. 211, 913; vandaar betekent de gouden kroon de wijsheid vanuit de liefde.

Omdat vanuit die wijsheid alle dingen van de hemel en van de Kerk zijn, die met de 24 ouderen worden aangeduid, nr. 233, werden daarom gouden kronen op hun hoofden gezien. Men moet weten dat de geestelijke zin los is van personen zoals eerder in de nrs. 78, 79, 96, evenzo hier.

**236.** En vanuit de troon gingen voort bliksemen en donderslagen en stemmen, betekent uit de Heer verlichting, doorvatting en onderricht.

De bliksems betekenen vanwege de vlam die tegen de ogen slaat, de verlichting en de donderslagen betekenen vanwege het dreunen dat tegen de oren slaat, doorvatten; en wanneer deze beide verlichting en doorvatting betekenen, dan betekenen de stemmen het onderricht. Deze dingen werden gezien als die voortgingen vanuit de troon, omdat zij voortgaan uit de Zoon des Mensen of uit de Heer ten aanzien van het Woord; en uit de Heer door het Woord komt alle verlichting, doorvatting en onderricht.

Eendere dingen worden met bliksems, donderslagen en stemmen elders in het Woord aangeduid: *‘Met de arm hebt Gij Uw volk verlost; de ethers gaven een stem, de stem des donders in het wereldrond, de bliksemen verlichtten het wereldrond*’, (Psalm 77:16,18,19).

*‘De bliksemen van Jehovah zullen het wereldrond verlichten*’, (Psalm 117:3,4).

*‘In de benauwdheid riept Gij Mij aan en Ik heb U losgerukt; Ik antwoordde U in de verborgen donder*’, (Psalm 81:8).

*‘Ik hoorde het gedruis van een grote schare, evenals het gedruis van heftige donderslagen, zeggende halleluja, omdat de Heer onze God almachtig het koninkrijk genomen heeft*’, (Openbaring 19:6).

Omdat met bliksems, donderslagen en stemmen, worden aangeduid: de verlichting, de doorvatting en het onderricht, waren er daarom, *‘toen Jehovah op de berg Sinai nederdaalde en de wet verkondigde: bliksems, donderslagen en stemmen*’, (Exodus 19:16).

En *‘toen tot de Heer vanuit de hemel een stem werd uitgezonden, werd die gehoord evenals die van de donder*’, (Johannes 12:28,29).

En omdat Jacobus en Johannes de naastenliefde en de werken ervan uitbeeldden en vanuit deze alle doorvatting van het ware en het goede is, werden zij door de Heer *‘boanerges*’ genoemd, dat wil zeggen, zonen van de donder, (Markus 3:17).

Hieruit blijkt, dat eendere dingen met bliksems, donderslagen en stemmen worden aangeduid in wat volgt in de Openbaring: *‘Ik hoorde een vanuit de vier dieren, evenals de stem van een donderslag*’, (Openbaring 6:1).

*‘Ik hoorde een stem vanuit de hemel evenals de stem van een grote donderslag*’, (Openbaring 14:2).

*‘Toen de engel het wierookvat op de aarde wierp, geschiedden donderslagen, stemmen en bliksems*’, (Openbaring 8:5).

*‘Toen de engel geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen*’, (Openbaring 10:3,4).

.....  
 ‘Toen de tempel Gods in de hemel geopend werd, geschiedden bliksems en stemmen en donderslagen’, (Openbaring 11:19); evenzo elders.

**237.** En zeven lampen van vuur brandende vóór de troon, welke zijn de zeven geesten Gods, betekent daaruit de Nieuwe Kerk in de hemel en op aarde uit de Heer door het Goddelijk Ware, dat uit Hem voortgaat.

Met de zeven lampen wordt hier iets eenders aangeduid als met de zeven kandelaars en eveneens met de zeven sterren eerder; dat onder de zeven kandelaars de Nieuwe Kerk op aarde wordt verstaan, die in de verlichting uit de Heer zal zijn, zie nr. 43; en dat onder de zeven sterren de Nieuwe Kerk in de hemelen wordt verstaan, nr. 65; en omdat de Kerk, Kerk is vanuit het Goddelijke dat uit de Heer voortgaat, namelijk de Goddelijke Waarheid en de Heilige Geest wordt genoemd, wordt daarom gezegd ‘welke zijn de zeven geesten Gods’; dat met de zeven geesten Gods dat Goddelijke, voortgaande, wordt aangeduid, zie de nrs. 14,155.

**238.** En in de aanblik van de troon een glazen zee, kristal gelijk, betekent de Nieuwe Hemel vanuit de christenen, die in de algemene ware dingen waren vanuit de zin van de letter van het Woord.

In de geestelijke wereld verschijnen atmosferen en eveneens wateren, zoals in onze wereld; atmosferen zoals van ether, waar de engelen van de hoogste hemel zijn, atmosferen zoals van lucht waar de engelen van de middelste hemel zijn en atmosferen zoals van water waar de engelen van de laatste hemel zijn; en deze zijn de zeeën die verschijnen in de grenzen van de hemel en daar zijn degenen die in de algemene ware dingen vanuit de letterlijke zin van het Woord zijn; dat de wateren de ware dingen betekenen, zie nr. 50; vandaar betekent de zee waarin de wateren uitlopen en verzameld worden, het Goddelijk Ware in de grenzen.

Aangezien dus onder ‘de Zittende op de troon’ de Heer wordt verstaan, nr. 230 en onder de zeven lampen, die zijn de zeven geesten Gods vóór de troon, wordt verstaan de Nieuwe Kerk die in het Goddelijk ware uit de Heer zal zijn, nr. 237, zo blijkt dat onder de glazen zee die in de aanblik van de troon was, de Kerk wordt verstaan bij hen die in de grenzen zijn.

Het is mij ook gegeven de zeeën in de grenzen van de hemelen te zien en te spreken met hen die daar waren en zo de waarheid van deze zaak door ondervinding te leren kennen; zij verschenen mij als het ware in een zee, maar zij zeiden dat zij niet in een zee, maar in een atmosfeer zijn; waaruit het voor mij duidelijk was, dat de zee een verschijning is van het Goddelijk Ware voortgaande uit de Heer in de grenzen.

Dat er zeeën in de geestelijke wereld zijn, blijkt helder hieruit dat zij meermalen aan Johannes verschenen, zoals hier in, (Openbaring 5:13; 7:1-3; 8:8,9; 10:2,8; 12:18; 13:1; 14:7; 15:2; 16:3; 18:17,19,21; 20:13).

Gezegd wordt een glazen zee, kristal gelijk, vanwege de doorschijnendheid van het Goddelijk ware voortgaande uit de Heer.

Aangezien het Goddelijk Ware in de grenzen in de geestelijke wereld de verschijning van een zee maakt, wordt daarom met de zee elders in het Woord iets eenders aangeduid, zoals in deze plaatsen: ‘Te dien dage zullen levende wateren vanuit Jeruzalem uitgaan, een deel ervan tot de oostelijke zee en een deel ervan tot de achtergelegen zee’, (Zacharia 14:8); de levende wateren vanuit Jeruzalem zijn de Goddelijke Ware dingen van de Kerk uit de Heer; vandaar is de zee daar waar zij stilstonden.

‘Jehovah, in de zee is Uw weg en Uw pad in vele wateren’, (Psalm 77:20).

‘Zo zei Jehovah, Ik Die in de zee een weg gegeven heb, en in vele wateren een pad’, ((Jesaja 43:16).

‘Jehovah heeft op de zeeën het wereldrond gegrond en heeft het gevestigd op de stromen’, (Psalm 24:2).

‘Jehovah heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zodat zij niet zal wankelen tot in het eeuwige; met de afgrond of met de zee hebt Gij haar zoals met een kleed oversluid’, (Psalm

104:5,6); dat de aarde is gegrond op de zee, wil zeggen dat de Kerk, die onder de aarde wordt verstaan, is gegrond op de algemene ware dingen; deze immers zijn de grondvesten en de fundamenten ervan.

*‘Ik zal de zee van Babel uitdrogen en haar springader droog maken; de zee zal over Babel opklimmen, met de veelheid van haar golven zal zij overdekt zijn’*, (Jeremia 51:36,42); met de zee van Babel uitdrogen en haar springader droog maken, wordt aangeduid al het ware van de Kerk ervan van eersten tot laatsten uitblussen.

*‘Achter Jehovah zullen zij gaan, en met eer zullen de zonen uit de zee toetreden’*, (Hosea 11:10); de zonen uit de zee zijn degenen die in de algemene of laatste ware dingen zijn.

*‘Jehovah, Die in de hemel Zijn treden bouwt en de wateren der zee roept en ze uitgiet op de aangezichten der aarde’*, (Amos 9:6).

*‘Door het Woord van Jehovah zijn de hemelen gemaakt; Hij verzamelt zoals een hoop de wateren der zee, gevende in de schatkamers de afgronden’*, (Psalm 33:6,7).

*‘Door Mijn dreigen droog Ik de zee uit, Ik stel de rivieren tot een woestijn’*, (Jesaja 50:2); behalve in andere plaatsen.

Aangezien met de zee het Goddelijk Ware wordt aangeduid bij hen die in de grenzen van de hemelen zijn, wordt daarom met Tyrus en Sidon, omdat die aan de zee lagen, de Kerk aangeduid ten aanzien van de erkentissen van het goede en het ware en worden daarom eveneens met de eilanden van de zee degenen aangeduid die in een meer verwijderde Goddelijke eredienst zijn, nr. 34 en daarom is de zee in de Hebreeuwse taal het westen, dat wil zeggen, waar het licht van de zon heengaat tot zijn avond of het ware tot het duistere. Dat de zee ook betekent het natuurlijke van de mens, gescheiden van het geestelijke, dus eveneens de hel, zal men zie in hetgeen volgt.

**239.** En in het midden van de troon en om de troon, vier dieren, betekent het Woord van de Heer uit eersten in laatsten en de bewakingen ervan.

Ik weet dat men zich zal verwonderen, dat gezegd wordt dat de vier dieren het Woord betekenen; maar dat zij dat niettemin betekenen zal men hierna zien.

Deze dieren zijn hetzelfde als de cherubim bij Ezechiël; daar ook worden zij in het eerste hoofdstuk dieren genoemd, maar in het tiende hoofdstuk cherubim; en zij waren, evenals hier: een leeuw, een os, een mens en een arend; in de Hebreeuwse taal worden zij chajoth genoemd; dit woord betekent weliswaar dieren, maar is afgeleid van chaja, namelijk leven, waarnaar ook de echtgenote van Adam Chaja [Eva] werd genoemd, (Genesis 3:20); het dier in het enkelvoud wordt ook bij Ezechiël chaja genoemd en daarom kunnen die dieren ook levend worden genoemd.

Het maakt ook niets uit, dat het Woord met dieren wordt beschreven, aangezien de Heer Zelf in het Woord hier en daar Leeuw en meermalen Lam wordt genoemd en degenen die in de naastenliefde uit de Heer zijn, worden schapen genoemd; en ook het verstand van het Woord in wat volgt paard.

Dat met de dieren of de cherubim het Woord wordt aangeduid, blijkt hieruit, dat zij gezien werden in het midden van de troon en om de troon; en in het midden van de troon was de Heer en omdat de Heer het Woord is, konden ze ook niet elders gezien worden; dat zij ook om de troon waren, was, omdat dit was in de engelenhemel, waar eveneens het Woord is.

Dat met de cherubim het Woord wordt aangeduid en de bewaking ervan, is getoond in het werk *‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Gewijde Schrift’*, nr. 97, waar het volgende staat: de zin van de letter van het Woord is de bewaking voor de echte ware dingen, die van binnen schuilen; en de bewaking bestaat hierin, dat die zin zowel hierheen als daarheen wordt gekeerd, dat wil zeggen, ontvouwd kan worden volgens de eigen opvatting en daardoor dus het innerlijke van het Woord niet gekwetst of verkracht kan worden; het schaadt immers niet als de letterlijke zin door de een anders wordt verstaan dan door de ander, maar het schaadt wel, indien de Goddelijke ware dingen die van binnen schuilen, worden verdraaid;



daarmee immers wordt het Woord geweld aangedaan; opdat dit niet zal gebeuren, houdt de zin van de letter de wacht en hij houdt de wacht bij hen die in de valse dingen vanuit godsdienst zijn en die valse dingen niet bevestigen, want dezen doen het Woord niet enig geweld aan.

Deze bewaking wordt aangeduid met de cherubim en zij wordt ook met die in het Woord beschreven; deze bewaking wordt aangeduid met de cherubim die, nadat Adam met zijn echtgenote uit de Tuin van Eden was geworpen, aan de ingang ervan werden gesteld, waarover men het volgende leest: *'Toen Jehovah God de mens had uitgedreven, deed Hij wonen uit het oosten van de Tuin van Eden cherubim en de vlam des zwaards zich heen en weder wendende, om te bewaken de boom des levens'*, (Genesis 3:23,24); met de cherubim wordt de bewaking aangeduid, met de weg van de boom des levens de ingang tot de Heer, die de mensen hebben door het Woord; met de vlam des zwaards zich heen en weer wendende, wordt het Goddelijk Ware in laatsten aangeduid, namelijk zoals het Woord in de zin van de letter is, die dus gekeerd kan worden, zoals gezegd is.

Iets eenders wordt aangeduid met *'de cherubim van goud, die gesteld waren op de twee uiteinden van het verzoendeksel, dat was op de ark in de tabernakel'*, (Exodus 25:18-21); omdat dit werd aangeduid met de cherubim, *'sprak daarom Jehovah met Mozes tussen die'*, (Exodus 25:22; 30:6; Numeri 7:89).

Ook werd niet iets anders aangeduid met *'de cherubim op de gordijnen van de tabernakel en op de voorhang daar'*, (Exodus 26:1,31); want de gordijnen en de voorhangen van de tabernakel beeldden de laatsten van de hemel en de Kerk uit, dus ook de laatsten van het Woord.

Ook werd niet iets anders aangeduid met *'de cherubim in het midden van de tempel van Jeruzalem'*, (1 Koningen 6:22-28); en met *'de cherubim gesneden op de wanden en op de vleugeldeuren van de tempel'*, (1 Koningen 6:29,32,35); evenzo met *'de cherubim in de Nieuwe Tempel'*, (Ezechiël 41:18-20).

Aangezien met de cherubim de bewaking werd aangeduid opdat niet tot de Heer, de hemel en het Goddelijk Ware, zodanig als het van binnen in het Woord is, rechtstreeks kan worden toegegaan, maar alleen indirect door laatsten, wordt daarom van de koning van Tyrus zo gesproken: *'Gij die de som verzegelt, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, in Eden, de tuin, waart gij, alle kostelijke steen was uw deksel, gij, cherub, uitspanning van een overdekkende: Ik heb u verdaan, gij cherub, overdekkende, in het midden der stenen van vuur'*, (Ezechiël 28:12-14,16); met Tyrus wordt de Kerk aangeduid ten aanzien van de erkentissen van het ware en het goede; en vandaar met de koning ervan het Woord, waar en vanwaar die erkentissen zijn; dat het Woord hier in zijn laatste, namelijk de letterlijke zin, wordt aangeduid met de koning en de bewaking met de cherub, is duidelijk, want er wordt gezegd *'gij die de som verzegelt, alle kostelijke steen uw deksel; en gij cherub, uitspanning van een overdekkende'*; met de kostbare stenen, die daar ook worden genoemd, worden de ware dingen van de zin van de letter van het Woord aangeduid, nr. 231.

Aangezien met de cherubim het Goddelijk Ware in laatsten als een bewaking wordt aangeduid, wordt daarom bij David gezegd: *'Herder Israëls, die op de cherubim zit, blink flitsend op'*, (Psalm 80:2).

*'Jehovah zetelende op de cherubim'*, (Psalm 99:1).

*'Jehovah boog de hemelen en Hij daalde neder en Hij reed op de cherubim'*, (Psalm 18:10,11); rijden op de cherubim, zitten en op die zetelen, is op de laatste zin van het Woord. Het Goddelijk Ware in het Woord en het hoedanige ervan, wordt beschreven met cherubim bij, (Ezechiël 1;9;10); en omdat niemand kan weten, wat met de afzonderlijke dingen van de beschrijving ervan wordt aangeduid, dan alleen aan degene aan wie de geestelijke zin is geopend en omdat deze aan mij is onthuld, zo zal gezegd worden wat in samenvatting wordt aangeduid met al die dingen die over de vier dieren of cherubim worden vermeld in, (Ezechiël 1), te weten de volgende:

vers 4: beschreven wordt de uiterlijke Goddelijke sfeer van het Woord,  
 vers 5: dit uitgebeeld zoals een mens,  
 vers 6: verbonden met de geestelijke en hemelse dingen,  
 vers 7: het natuurlijke van het Woord, het hoedanige ervan,  
 vers 8 en 9: het geestelijke en het hemelse van het Woord, verbonden met het natuurlijke en het hoedanige,  
 vers 10 en 11: de Goddelijke Liefde van het hemels, geestelijk en natuurlijk goede en ware daarin, onderscheiden van elkaar en tegelijk,  
 vers 12: dat zij tot het ene heenschouwen,  
 vers 13 en 14: de sfeer van het Woord vanuit het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware van de Heer, waar vanuit het Woord leeft,  
 vers 15 tot 21: de leer van het goede en het ware in het Woord en vanuit het Woord,  
 vers 22 en 23: het Goddelijke van de Heer op die en in die,  
 vers 24 en 25: en vanuit die,  
 vers 26: dat de Heer boven de hemelen is,  
 vers 27 en 28: dat Hijzelf de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid heeft.  
 Dit zijn de korte samenvattingen.

**240.** Vol ogen van voren en van achteren, betekent de Goddelijke Wijsheid daarin. Met de ogen wordt, wanneer over de mens wordt gehandeld, het verstand aangeduid en wanneer over de Heer wordt gehandeld, de Goddelijke Wijsheid, nrs. 48, 125. Evenzo wanneer over het Woord wordt gehandeld, zoals hier, omdat het Woord is uit de Heer en betreffende de Heer en zo de Heer. Iets eenders wordt over de cherubim bij Ezechiël gezegd, namelijk *'dat zij vol ogen waren'*, (Ezechiël 10:12); met van voren en van achteren, wanneer gehandeld wordt over het Woord uit de Heer, aangeduid de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde daarin.

**241.** En het eerste dier een leeuw gelijk, betekent het Goddelijk ware van het Woord ten aanzien van de macht. Dat de leeuw het ware in zijn macht betekent, hier het Goddelijk ware van het Woord ten aanzien van de macht, kan vaststaan uit de macht van de leeuw boven elk ander dier van de aarde en eveneens uit de leeuwen in de geestelijke wereld, namelijk dat zij de uitbeeldingen van de macht van het Goddelijk Ware zijn; en eveneens uit het Woord, waar zij het Goddelijk Ware in Zijn macht betekenen; hoedanig de macht van het Goddelijk Ware in Zijn macht is, zie het werk *'de Leer van het Nieuwe Jeruzalem over de Hemel en de Hel'*, nr. 49 en in het werk *'Hemel en Hel'*, nrs. 228 tot 233; vandaar is het dat Jehovah of de Heer met een leeuw wordt vergeleken en eveneens leeuw wordt genoemd, zoals in de volgende plaatsen: *'De Leeuw brult, wie zou niet vrezen; de Heer Jehovah heeft gesproken, wie zou niet profeteren'*, (Amos 3:8). *'Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, achter Jehovah zullen zij gaan, zoals een leeuw brult Hij'*, (Hosea 11:9,10). *'Gelijkerwijs de leeuw brult en de jonge leeuw, zo zal Jehovah nederdalen om krijg te voeren op de berg Zions'*, (Jesaja 31:4). *'Zie, overwonnen heeft de Leeuw, die is vanuit de stam van Jehudah, de wortel Davids'*, (Openbaring 5:5). *'De welp eens leeuws, Jehudah; hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd zoals een oude leeuw; wie wekt hem op'*, (Genesis 49:9); in deze plaatsen wordt de macht van het Goddelijk Ware, dat uit de Heer is, beschreven met een leeuw; brullen betekent vanuit de macht spreken en handelen tegen de hellen die de mens willen wegsleuren en waaraan de Heer hem ontrukkt, zoals de leeuw zijn prooi; zich krommen is zich in de macht stellen; Jehudah in de hoogste zin betekent de Heer, nrs. 96, 266.

*'De engel riep met een grote stem, zoals een leeuw brult', (Openbaring 10:3).  
 'Hij kromt zich in, hij legt zich neder zoals een oude leeuw, wie wekt hem op', (Numeri 24:9).  
 'Zie, het volk staat op zoals een oude leeuw en zoals een jonge leeuw verheft het zich',  
 (Numeri 23:24); deze dingen ten aanzien van Israël, met wie de Kerk wordt aangeduid, van  
 wie de macht, die in de Goddelijke Ware dingen is, op deze wijze wordt beschreven.  
 Evenzo: *'De overblijfselen van Jakob in het midden der volken zullen zijn zoals een leeuw  
 onder de beesten des wouds, zoals een jonge leeuw onder de kudden der volken',*  
 (Micha5:6,7) en op vele andere plaatsen, (Jesaja 11:6; 21:6-9; 35:9; Jeremia 2:15; 4:7; 5:6;  
 7:8; 50:17; 51:38; Ezechiël 19:3,5,6; Hosea 13:7,8; Joël 1:6,7; Nahum 2:12; Psalm 17:12;  
 Psalm 22:14; Psalm 57:5; Psalm 58:7,8; Psalm 91:13; Psalm 104:21,22; Deuteronomium  
 33:20).*

**242.** En het tweede dier een kalf gelijk, betekent het Goddelijk Ware van het Woord ten aanzien van de aandoening.

Met de beesten der aarde worden de verschillende natuurlijke aandoeningen van weten aangeduid; zij zijn het ook; en met het kalf wordt de aandoening van weten aangeduid; deze aandoening wordt door een kalf uitgebeeld in de geestelijke wereld en daarom wordt zij ook met een kalf aangeduid in het Woord, zoals bij Hosea: *'Wij zullen Jehovah ter vergelding geven de kalveren onzer lippen',* (Hosea 14:3); de kalveren der lippen zijn de belijdenissen vanuit de aandoening van het ware.

Bij Maleachi: *'Uliden die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en gezondheid zal zijn in de vleugelen, opdat zij groeit zoals mestkalveren',* (Maleachi 4:2); een vergelijking wordt gemaakt met mestkalveren, omdat met die degenen worden aangeduid, die vervuld zijn met erkenningen van het ware en het goede vanuit de aandoening van die te weten.

Bij David: *'De stem van Jehovah doet de cederen van Libanon springen zoals een kalf',* (Psalm 29:6); met de cederen van Libanon worden de erkenningen van het ware aangeduid; vandaar wordt gezegd dat de stem van Jehovah ze doet springen zoals een kalf; de stem van Jehovah is het Goddelijk Ware, hier dat aandoet.

Aangezien de Egyptenaren de wetenschappen liefhadden, maakten zij daarom voor zich kalveren ten teken van de aandoening daarvan; maar nadat zij aanvingen de kalveren als goden te vereren, werden toen daarmee in het Woord de aandoeningen van de valsheden aangeduid, zoals in, (Jeremia 46:20; Psalm 68:31) en elders.

Iets eenders dus wordt aangeduid met het kalf dat de zonen Israëls voor zich maakten in de woestijn, (Exodus 32); en ook iets dergelijks met de kalveren van Samaria, (1 Koningen 12:28-32; Hosea 8:4,5; 10:5) en daarom wordt bij Hosea gezegd: *'Zij maken zich een gegoten beeld van zilver, offerende de mens, zij kussen de kalveren',* (Hosea 13:2); zich een gegoten beeld van zilver maken, betekent het ware vervalsen; de mens offeren, betekent de wijsheid vernietigen en de kalveren kussen, betekent de valse dingen erkennen vanuit aandoening.

Bij Jesaja: *'Daar zal het kalf weiden, daar zal het nederliggen en zijn takken verteren',* (Jesaja 27:20); iets eenders wordt met het kalf aangeduid bij, (Jeremia 34:18-20).

Aangezien alle Goddelijke eredienst is vanuit de aandoeningen van het ware en het goede en vandaar vanuit de erkenningen ervan, vond daarom het slachtofferen plaats, waarin de eredienst van de Kerk bij de zonen Israëls voornamelijk bestond, uit verschillende beesten, zoals : lammeren, geiten, geitenbokken, schapen, bokjes, kalveren, ossen; en uit kalveren, omdat zij betekenden de aandoening van de ware en de goede dingen te weten, hetgeen de eerste natuurlijke aandoening was; deze aandoening werd aangeduid met de slachtoffers van kalveren in, (Exodus 29:11,12; Leviticus 4:3,13 e.v.; 8:14 e.v.; 9:2; 16:3; 23:18; Numeri 8:8 e.v.; 15:24; 28:19,20; Richteren 6:25-28; 1 Samuël 1:25; 16:2; 1 Koningen 18:23-26,33). Het tweede dier werd gelijk een kalf gezien, omdat het Goddelijk Ware van het Woord, dat daarmee wordt aangeduid, het hogere gemoed aandoet en zo onderricht en doordrenkt.

**243.** En het derde dier hebbende het aangezicht zoals een mens, betekent het Goddelijk Ware van het Woord ten aanzien van de wijsheid.

Met de mens wordt in het Woord de wijsheid aangeduid, omdat hij geboren is om de wijsheid uit de Heer op te nemen en een engel te worden; voor zoveel als vandaar iemand wijs is, voor zoveel is hij mens; de echte menselijke wijsheid is wijs zijn daarin: dat God is, wat God is en wat van God is; deze dingen leert het Goddelijk Ware van het Woord.

Dat met de mens de wijsheid wordt aangeduid, blijkt uit deze plaatsen: *'Ik zal de man-mens zeldzamer maken dan zuiver goud en de mens dan goud van Ofir'*, (Jesaja 13:12); de man-mens is het inzicht en de mens is de wijsheid.

*'Verbrand zullen de inwoners des lands worden en de mens zal zeldzaam overgelaten zijn'*, (Jesaja 24:6).

*'Ik zal het huis van Israëel en het huis van Jehudah bezaaien met het zaad des mensen en met het zaad des beestes'*, (Jeremia 31:27).

*'Gij, Mijn kudde van kleinvee, Mens gijlieden, Ik uw God'*, (Ezechiël 34:31).

*'De verwoeste steden zullen vol zijn van de kudde des mensen'*, (Ezechiël 36:38).

*'Ik zag het land en zie, het was leeg en ijl, en naar de hemelen en hun licht was er niet; Ik zag, toen zie, geen mens'*, (Jeremia 4:23,25).

*'Zij offeren de mens, zij kussen de kalveren'*, (Hosea 13:2).

*'Hij mat de muur van het Heilige Jeruzalem, 144 ellen, de maat eens mensen, zijnde die eens engels'*, (Openbaring 21:7); behalve in vele andere plaatsen, waarin met de mens de wijze wordt aangeduid en in de abstracte zin de wijsheid.

**244.** En het vierde dier een vliegende arend gelijk, betekent het Goddelijk Ware van het Woord ten aanzien van de erkennenissen en van het verstand daaruit.

Met arenden worden verschillende dingen aangeduid en met vliegende arenden worden aangeduid de erkennenissen, waar vanuit het verstand is, aangezien zij, wanneer zij vliegen, verkennen en zien; zij hebben ook scherpe ogen om te doorschouwen en met ogen wordt het verstand aangeduid, nrs. 48, 214; met vliegen wordt doorvatten en onderrichten aangeduid en in de hoogste zin, waarin over de Heer wordt gehandeld, vooruitzien en voorzien.

Dat arenden in het Woord zulke dingen betekenen, blijkt uit deze plaatsen: *'Die Jehovah verwachten, worden met sterkte vernieuwd, zij varen op met vleugelen zoals de arenden'*, (Jesaja 40:31); opvaren met vleugelen zoals de arenden, is verheven worden in de erkennenissen van het ware en het goede en vandaar in het inzicht.

*'Verheft de arend zich door uw inzicht en naar uw mond; en speurt hij de spijs, in de verte schouwen zijn ogen vooruit'*, (Job 39:29-32); het vermogen van leren kennen, verstaan en vooruitschouwen wordt hier met de arend beschreven en dat dit niet geschiedt vanuit het eigen inzicht.

*'Jehovah Die uw mond verzadigt met het goede, opdat uw knapen jaren vernieuwd worden zoals de arend'*, (Psalm 103:5); de mond met het goede verzadigen, is door erkennenissen inzicht geven, vandaar wordt een vergelijking gemaakt met de arend.

*'Een grote arend, groot van vleugelen, lang van vederen, kwam op de Libanon en nam een takje van een ceder en stelde het in een veld van het gezaaide en het sproot uit.'*

*'En er was een andere grote arend, tot welke de wijnstok zijn wortelen boog'*, (Ezechiël 17:1-8); met de beide arenden wordt daar de Joodse en de Israëlitische Kerk beschreven, de ene en de andere ten aanzien van de erkennenissen van het ware en daaruit het inzicht.

Arenden betekenen echter in de tegengestelde zin de erkennenissen van het valse, waar vanuit het verdraaide verstand is, zoals in, (Mattheüs 24:28; Jeremia 4:13; Habakuk 1:8,9) en elders.

**245.** En de vier dieren, elkeen voor zichzelf, hadden zes vleugelen rondom, betekent het Woord ten aanzien van de machten en ten aanzien van de bewakingen ervan.



Dat met de vier dieren het Woord wordt aangeduid, is hiervoor getoond; dat met de vleugels de machten worden aangeduid en eveneens de bewakingen, zal hierna worden gezien; met zes wordt aangeduid alles ten aanzien van het ware en het goede; zes immers ontstaat uit 2 en 3, met elkaar vermenigvuldigd en met drie wordt alles ten aanzien van het ware aangeduid, nr. 505 en met twee alles ten aanzien van het goede, nr. 762.

Met de vleugels worden de machten aangeduid, omdat zij zich daarmee omhoog verheffen en de vleugels zijn bij vogels in de plaats van armen bij de mensen; en met armen worden machten aangeduid.

Aangezien met de vleugels de machten worden aangeduid en elk dier zes vleugels had, zo blijkt wat daarover eerder is gezegd, welke macht met de vleugels van eenieder wordt aangeduid, namelijk dat met de vleugels van de leeuw wordt aangeduid de macht van te strijden tegen de boze en de valse dingen vanuit de hel; deze macht is van het Goddelijk ware van het Woord van de Heer; dat met de vleugels van het kalf wordt aangeduid de macht om het hogere gemoed aan te doen, want het Goddelijk Ware van het Woord doet degenen aan die het Woord heilig lezen; dat met de zes vleugels van de mens wordt aangeduid de macht van wijs te zijn daarin: wat God is en wat van God is, want deze is de eigenlijke macht van de mens bij het lezen van het Woord; en dat met de vleugels van de arend wordt aangeduid de macht van het ware en het goede te leren kennen en zich zo inzicht te verwerven.

Ten aanzien van de vleugels van de cherubim leest men bij Ezechiël: *‘Dat de vleugelen elkaar over en weer kusten en dat zij ook hun lichamen bedekten en dat de gelijkenis van handen onder dezelve was’*, (Ezechiël 1:23,24; 3:13; 10:5,21); met elkaar over en weer kussen, wordt aangeduid verbonden en eensgezind handelen; met de lichamen bedekken, wordt aangeduid verhoeden dat de innerlijke ware dingen, die van de geestelijke zin van het Woord zijn, worden geschonden; en met handen onder de vleugelen worden de machten aangeduid.

Van de serafim wordt ook gezegd dat *‘zij zes vleugelen hadden; met twee waarmee zij het aangezicht bedekten, met twee de voeten en met twee vlogen zij’*, (Jesaja 6:2); met de serafim wordt evenzo het Woord aangeduid, eigenlijk de leer vanuit het Woord en met de vleugels waarmee zij de aangezichten en de voeten bedekten, worden eveneens de bewakingen aangeduid en met de vleugels waarmee zij vlogen de machten, zoals eerder; dat met vliegen wordt aangeduid doorvatten en onderrichten en in de hoogste zin vooruitzien en voorziening treffen, staat vast uit deze teksten: *‘God reed op een cherub, Hij vloog en Hij werd gevoerd op de vleugelen des winds’*, (Psalm 18:11; 2 Samuël 22:11).

*‘Ik zag een engel, vliegende door het midden des hemels, hebbende het eeuwige Evangelie’*, (Openbaring 14:6).

Dat met de vleugels de bewakingen worden aangeduid, blijkt uit het volgende: *‘Jehovah dekt u onder Zijn vleugelen’*, (Psalm 91:4).

*‘Verborgten worden onder de schaduw der vleugelen Gods’*, (Psalm 17:8).

*‘Vertrouwen in de schaduw Zijner vleugelen’*, (Psalm 36:8; Psalm 57:2; Psalm 63:8).

*‘Ik breidde de vleugel over u uit en dekte uw naaktheid’*, (Ezechiël 16:8).

*‘Er zal voor u gezondheid zijn in Zijn vleugelen’*, (Maleachi 4:2).

*‘Zoals de arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zich wiegelt, zijn vleugelen uitbreidt, draagt met zijn vleugelen, zo leidt Jehovah hem’*, (Deuteronomium 32:11,12).

*‘Jezus zei: Jeruzalem, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens onder haar vleugelen’*, (Mattheüs 23:37; Lukas 13:34).

**246.** En van binnen waren zij vol ogen, betekent de Goddelijke Wijsheid in het Woord in de natuurlijke zin vanuit de geestelijke en de hemelse zin ervan.

Dat met de vier dieren vol ogen van voren en van achteren de Goddelijke Wijsheid in het Woord wordt aangeduid, zie nr. 240; iets eenders hier daarmee dat de vleugels vol ogen waren; en omdat de Goddelijke Wijsheid van het Woord in de natuurlijke zin is vanuit de



geestelijke en de hemelse zin, die van binnen verscholen liggen, wordt daarom gezegd dat zij van binnen vol ogen waren.

Over de geestelijke en de hemelse zin, die van binnen in de afzonderlijke dingen van het Woord zijn, zie ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Gewijde Schrift’, nrs. 5 tot 26.

**247.** En zij hadden niet rust dag en nacht, zeggende: Heilig, Heilig, Heilig de Heer God Almachtig, betekent dat het Woord aanhoudend de Heer leert en dat Hij alleen God is en vandaar dat Hij alleen vereerd moet worden.

Dat de dieren niet rust hadden dag en nacht, betekent dat het Woord aanhoudend en zonder onderbreking leert; en dat het dat leert wat de dieren zeggen en deze dingen zijn: Heilig, Heilig, Heilig, de Heer God Almachtig, dat wil zeggen, dat de Heer alleen God is en vandaar dat Hij alleen vereerd moet worden; dit betekent het driemaal genoemde Heilig, want de verdrievoudiging behelst al het Heilige in Hem alleen.

Dat de Goddelijke Drievuldigheid in de Heer is, is ten volle getoond in het werk ‘de Leer van het Nieuwe Jeruzalem aangaande de Heer’; en verder ook dat het Woord alleen over de Heer handelt, dat daarvandaan de heiligheid ervan is.

Dat alleen de Heer heilig is, zie eerder in nr. 173.

**248.** Die was en Die is en Die komen zal, betekent de Heer.

Dat het de Heer is, blijkt duidelijk in het eerste hoofdstuk, verzen 4,8,11,17, waar gehandeld wordt over de Zoon des Mensen, namelijk de Heer ten aanzien van het Woord en daar wordt openlijk gezegd dat Hij is de Alfa en de Omega, de Aanvang en het Einde, de Eerste en de Laatste, Die was en Die is en Die komen zal en de Almachtige; wat echter daarmee wordt aangeduid, is ontvouwd in de nrs. 13, 29-31, 38, 57; hier nu, dat de Heer wordt verstaan onder Heilig, Heilig, Heilig, de Heer God Almachtig, Die was en Die is en Die komen zal.

**249.** En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven Hem Die op de troon zat, betekent dat het Woord al het Ware en al het Goede en alle eredienst toekent aan de Heer, Die rechten zal.

De dieren zijn het Woord, zoals is aangetoond; de heerlijkheid en de eer, wanneer over de Heer wordt gehandeld, zijn, dat al het ware en al het goede zijn van Hem en uit Hem; de dankzegging is alle eredienst; Die op de troon zit, is de Heer ten aanzien van het gericht, zoals eerder; daaruit blijkt, dat met ‘wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven Hem die op de troon zat’, wordt aangeduid dat het Woord al het ware en al het goede en alle eredienst toekent aan de Heer Die rechten zal.

Onder de Heer heerlijkheid en eer geven wordt niet iets anders verstaan, dan erkennen en belijden, dat al het ware en al het goede uit Hem is, dus dat Hij alleen God is; Hem immers is de heerlijkheid vanuit het Goddelijk Ware en de eer vanuit het Goddelijk Goede.

Dit wordt met de heerlijkheid en de eer aangeduid in de volgende plaatsen: *‘Jehovah maakt de hemelen, heerlijkheid en eer zijn vóór Hem’*, (Psalm 96:5,6).

*‘Jehovah God zeer groot, Gij hebt U met heerlijkheid en eer bekleed’*, (Psalm 104:1).

*‘Groot zijn de werken van Jehovah, heerlijkheid en eer Zijn werk’*, (Psalm 11:2,3).

*‘Heerlijkheid en eer zult Gij op Hem stellen, zegeningen tot in het eeuwige’*, (Psalm 21:6,7); ten aanzien van de Heer.

*‘Gord Uw zwaard aan op Uw dij, o Machtige, met heerlijkheid en eer; klim op in Uw eer, rijd op het Woord der Waarheid’*, (Psalm 45:4,5).

*‘Gij hebt Hem een klein weinig doen achterstaan bij de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij Hem bekroond’*, (Psalm 8:6).

.....  
*‘De heerlijkheid van Libanon is Hem gegeven; de eer van Uw Karmel en Saron ; zij zullen zien de heerlijkheid van Jehovah en de eer onzes Gods’*, (Jesaja 35:1,2) deze dingen over de Heer, behalve elders, zoals in, (Psalm 145:4,5,12; Openbaring 21:24,26).

Bovendien wordt er, waar in het Woord over het Goddelijk Ware wordt gehandeld ‘heerlijkheid’ gezegd, nr. 629; en waar over het Goddelijk Goede wordt gehandeld, wordt ‘eer’ gezegd.

**250.** De Levende tot in de eeuwen der eeuwen; dat dit de Heer betekent, dat Hij alleen het Leven is en uit Hem alleen het eeuwige leven is, zie eerder in de nrs. 58, 60.

**251.** Zo vielen de vierentwintig Ouderen neder vóór Hem Die op de troon zat en aanbaden de Levende tot in de eeuwen der eeuwen, betekent de vernedering van allen in de hemel vóór de Heer.

Onder de vierentwintig ouderen worden al degenen verstaan die van de Kerk van de Heer zijn, zie nr. 233; hier alleen die van Zijn Kerk in de hemel zijn; de ouderen als hoofden beeldden allen uit; dat het de vernedering vóór de Heer is en vanuit de vernedering de aanbidding, is zonder ontvouwing duidelijk.

**252.** En wierpen af hun kronen vóór de troon, betekent de erkenning dat de wijsheid van hen uit Hem alleen is.

Dat de kroon de wijsheid betekent, zie eerder de nrs. 189, 235; vandaar wordt met afwerpen de kronen voor de troon, aangeduid erkennen dat de wijsheid niet is van hen, maar van de Heer bij hen.

**253.** Zeggende: Waardig zijt Gij, Heer, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de mogendheid, betekent de belijdenis dat voor de Heer, omdat Hij het Goddelijk Ware en het Goddelijk Goede is, het Koninkrijk is krachtens de verdienste en de gerechtigheid.

**254.** Omdat Gij alle dingen hebt geschapen en door Uw wil zijn zij en zijn zij geschapen, betekent dat alle dingen van de hemel en van de Kerk vanuit de Goddelijke Liefde van de Heer door Zijn Goddelijke Wijsheid, of vanuit het Goddelijk Goede door het Goddelijk Ware, dat ook het Woord is, gemaakt en geformeerd zijn en dat de mensen worden hervormd en wederverwekt.

Dit is de geestelijke zin van die woorden, omdat met scheppen wordt aangeduid hervormen en wederverwekken door het Goddelijk Ware; en met de wil van de Heer wordt het Goddelijk Goede aangeduid; hetzij men zegt het Goddelijk Goede en het Goddelijk Ware, hetzij de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid, het is hetzelfde, omdat al het goede van de liefde is en al het ware van de wijsheid is.

Dat vanuit de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid alle dingen van de hemel en van de Kerk zijn, ja dat daar vanuit de wereld is geschapen, is met vele dingen getoond in ‘de Wijsheid van de Engelen aangaande de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid’; en ook dat de liefde en het goede van de wil is en de wijsheid en het ware van het verstand; daaruit blijkt dat onder de wil van de Heer het Goddelijk Goede of de Goddelijke Liefde van Hem wordt verstaan.

Dat scheppen in het Woord betekent hervormen en wederverwekken, blijkt uit deze plaatsen: *‘Schep mij een rein hart, o God en vernieuw in het midden van mij een vaste geest’*, (Psalm 51:12).

*‘Doet Gij de hand open, zij worden met het goede verzadigd; zendt Gij de geest uit, zo worden zij geschapen’*, (Psalm 104:28,30).

*‘Het volk dat geschapen zal worden, zal Jah loven’*, (Psalm 102:19).

*‘Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; verblijdt u tot in het eeuwige, om de dingen die Ik schep; zie, Ik zal Jeruzalem scheppen tot een opspringing’, (Jesaja 65:17,18).*

*‘Jehovah Die de hemelen schept, de aarde uitbreidt, de volke op haar een ziel geeft en een geest degenen die op haar wandelen’, (Jesaja 42:5; 45:12,18).*

*‘Zo zei Jehovah:, uw Schepper, o Jakob, uw Formeerder, o Israë!, Ik heb u verlost, Ik heb u geroepen bij Mijn naam; eenieder die naar Mijn naam genoemd is, tot Mijn heerlijkheid heb Ik hem geschapen’, (Jesaja 43:1,7).*

*‘Ten dage als gij geschapen werd, waren de dingen bereid; gij waart volmaakt in uw wegen ten dage als gij geschapen waart, totdat er verdraaidheid in u gevonden is’, (Ezechiël 28:13,15); deze dingen ten aanzien van de koning van Tyrus, met wie degenen worden aangeduid die in het inzicht door het Goddelijk ware zijn.*

*‘Opdat zij zien, erkennen, daarop letten en verstaan, dat de hand van Jehovah dit gedaan en de Heilige Israëls dit geschapen heeft’, (Jesaja 41:20).*

\* \* \* \* \*

**255.** Aan deze dingen zal ik deze gedenkwaardigheid toevoegen.

Opdat niemand in de geestelijke zin van het Woord binnentreedt en het echte ware, dat van die zin is, verdraait, zijn er door de Heer wachten gesteld, die in het Woord onder de cherubim, die hier de vier dieren zijn, worden verstaan.

Dat er wachten zijn gesteld werd voor mij als volgt voorgesteld: het werd gegeven grote beurzen te zien die als zakken verschenen, waarin zilver in grote overvloed was opgeborgen; en omdat ze open waren werd het doorvat alsof eenieder het daar weggelegde zilver tevoorschijn zou kunnen halen, ja zelfs wegstelen.

Maar dichtbij die beurzen zat een tweetal engelen die wachters waren.

De plaats waar de beurzen waren neergelegd, verscheen zoals een kribbe in een stal.

In een aangrenzende kamer werden zedige maagden gezien met een kuise echtgenote.

Dichtbij de kamer stond een tweetal kleine kinderen en er werd gezegd dat met hen niet kinderlijk maar wijs gespeeld moest worden.

Daarna verscheen een hoer, verder ook nog een paard dat dood neerlag.

Nadat ik deze dingen had gezien werd ik onderricht dat met die dingen de zin van de letter van het Woord werd uitgebeeld, in welke zin de geestelijk zin is.

De grote beurzen vol zilver betekenden de erkentissen van het ware en het goede in grote overvloed; dat ze open waren en toch door de engelen bewaakt, betekende dat eenieder erkentissen van het ware kan nemen, maar dat ervoor wordt gewaakt dat niet iemand de geestelijke zin, waarin louter waarheden zijn, vervalst.

De kribbe in de stal waarin de beurzen lagen, betekende het geestelijk onderricht voor het verstand; dit betekent de kribbe waarin de Heer als klein kind lag, omdat het paard dat daaruit eet, het verstand van het Woord betekent.

De zedige maagden die in de aangrenzende kamer werden gezien, betekenden de aandoeningen van het ware en de kuise echtgenote de verbinding van het goede en het ware.

De kleine kinderen betekenden de onschuld van de wijsheid in het Woord; dit waren engelen vanuit de derde hemel die allen zoals kleine kinderen verschijnen.

De hoer met het dode paard betekende de vervalsing van het Woord door velen heden ten dage, waardoor alle verstand van het ware vergaat; de hoer betekent de vervalsing en het dode paard geen verstand van het ware.

Het werd gegeven te spreken met velen na de dood, die van zichzelf geloofd hadden als sterren in de hemel te zullen lichten, omdat zij, zoals ze zeiden, het Woord heilig hadden gehouden en het meermalen doorgelezen hadden, verscheidene dingen daaruit verzameld, waarmee zij de dogma's van hun geloof hadden bevestigd, en daardoor in de wereld als

geleerden werden gevierd, ten gevolge waarvan zij geloofden Michaëls en Rafaëls te zullen zijn.

Velen van hen echter werden onderzocht vanuit welke liefde zij het Woord hadden bestudeerd en er werd bevonden, dat enigen het hadden gedaan vanuit de liefde van zich, om groot in de wereld te verschijnen en zoals primaten van de Kerk vereerd te worden; anderen echter vanuit de liefde van de wereld, om schatten te verkrijgen.

Toen dezen daarnaar werden onderzocht wat zij vanuit het Woord wisten, werd bevonden, dat zij daaruit niets van het echte ware wisten, maar slechts iets zodanigs dat het vervalste ware wordt genoemd, wat het valse is, en dit stinkt in de geestelijke wereld voor de neusvleugels van de engelen.

Er werd hun gezegd dat dit zo bij hen was vanwege de oorzaak dat zijzelf en de wereld de einddoelen waren geweest, of wat het zelfde is, hun liefden, en niet de Heer en de hemel. En wanneer zijzelf en de wereld de einddoelen zijn, zo blijft hun gemoed, wanneer zij het Woord lezen, in henzelf en in de wereld hangen en vandaar denken zij bij voortduur vanuit hun eigene, dat in donkerheid is ten aanzien van alle dingen die van de hemel zijn. In deze staat kan de mens niet onttrokken worden aan het eigen schijnsel en zo verheven tot het licht van de hemel en kan daarom ook niet enige invloeiing uit de Heer door de hemel opnemen.

Ik heb deze geesten ook in de hemel zien opnemen, en toen bevonden werd dat zij zonder ware dingen waren, werden hun de klederen afgenomen en verschenen zij in hun naaktheid; en zij die de ware dingen hadden vervalst, werden, omdat zij stonken, uitgedreven, maar toch bleef bij hen de trots en het geloof dat zij verdienste hadden. Anders gebeurde met hen die het Woord hadden bestudeerd vanuit de aandoening van het ware te weten omdat het waar is, en omdat het aan de nutten van het geestelijk leven van dienst is, niet alleen van het eigen leven, maar ook van dat van de naaste.

Die heb ik zien verheven worden tot de hemel en zo in het licht waarin het Goddelijk ware daar is en toen tevens verhoogd tot de wijsheid van de engelen en tot de gelukzaligheid daarvan, hetgeen het eeuwige leven is.

EINDE HOOFDSTUK VIER