

SWEDENBORGIANA

tijdschrift voor Swedenborg publikaties

ISSN 1381.6861 — JAARGANG 21 — NUMMER 3 — OKTOBER 2013

SWEDENBORGIANA

Tijdschrift voor

Swedenborg publikaties

verschijnt 4 x per jaar.

Abonnementsprijs: € 19,50 per jaar

Uitgave:

SWEDENBORG BOEKHUIS

Postbus 19 – 5110 AA

Baarle Nassau – NL

Telefoon 06.1237.9252

Email info@swedenborg.nl

Internet www.swedenborg.nl

Iban NL63INGB0001009141



Deze bronzen buste van Emanuel Swedenborg, door de Zweedse beeldhouwer Adolf Jonsson, staat sinds 1924 in Lincoln Park te Chicago USA.

Swedenborgiana

is de verzamelnaam voor alle werken van Emanuel Swedenborg en alle aanverwante literatuur.

Editie 83 – Oktober 2013 – Inhoudsopgave:

- Pag. 2 – 4: Samenvatting van de **Innerlijke Zin van de Apocalyps** in hoofdstuk 20 en de Gedenkwaardigheid uit **Apocalyps Onthuld** n. 926.
- Pag. 5 – 12: **DE KOSMOLOGIE VAN SWEDENBORG, volgens de Leer van het Woord van God.** Een essay van Dr. Iungerich.
- Pag. 13 – 17: De gedenkwaardigheid aan het einde van **Hemelse Verborgenheden** hoofdstuk 19, over **het geheugen van de mens** dat na de dood blijft en de herinnering aan hetgeen hij in het leven van het lichaam heeft gedaan.
- Pag. 18 – 21: De publicatie van het boek **Engelenwijsheid**, wordt voortgezet met § 358 t/m 370 uit Deel Vijf.
- Pag. 22 – 23: **Opmerkenwaardige Levende Ondervindingen** uit Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’, de nummers 404 – 410.
- Pag. 24: Nieuws en berichten.

Citaten:

God schiep het universum opdat nut zou kunnen bestaan.

[Ware Christelijke Religie 67](#)

De werkzaamheid van de liefde en het geloof is wat de hemel vormt.

[Hemel en Hel 51](#)

Het leven in naastenliefde bestaat uit het doen van nutten.

[Hemelse Leer 124](#)

De waarheden van het geloof zijn de wetten van de hemelse orde.

[Hemelse Verborgenheden 1775](#)

Een leven zonder veranderingen en variatie zou leiden tot eentonigheid en zou dus geen leven zijn.

[Hemelse Verborgenheden 37](#)

Wij worden voor de hemel geboren; en niemand gaat de hemel binnen zonder enig begrip van het Goddelijk Wezen.

[Hemel en Hel 82](#)

Het universum is als een toneel waarop voortdurend bewijzen worden getoond dat God bestaat en dat er één God is.

[Ware Christelijke Religie 12](#)

Het is juist dat gevoel van verrukking, dat hoort bij het doen van het goede afgezien van enige gedachte aan beloning, dat de beloning ervan is en duurt tot in eeuwigheid.

[Hemelse Leer 236](#)