

# SWEDENBORGIANA

## tijdschrift voor Swedenborg publikaties

ISSN 1381.6861 | JAARGANG 26 | NUMMER 3 | SEPTEMBER 2018



**Swedenborg** over de  
**Echtelijke Liefde**  
Amsterdam 1768

Pagina.

Inhoudsopgave Editie 103.

• p. 2-12: **Brieven van Swedenborg.**

In de vorige editie van *Swedenborgiana* werden brieven aan Ernesti, aan Bonde en aan Mennander afgedrukt.

Met de Zweedse theoloog **dr. Gabriel Andersson Beyer** voerde Swedenborg een uitgebreide, interessante correspondentie, die wij in deze editie in zijn geheel afdrukken.

Uit het omstreden boek over de *Echtelijke Liefde (Amore Conjugialis)* vindt u op de volgende pagina's hoofdstuk 5 afgedrukt.

Waarom de brieven zijn opgenomen in de zogeheten '*Kleine Theologische Werken*' wordt gaandeweg duidelijk door de strekking ervan.

• p. 13: Over hetzelfde onderwerp gaat het ook in de getekende biografie: *Swedenborg The Strange One*, waar de Zweedse koning Frederik tenslotte concludeerde: '*dat niemand iets kan bewijzen tegen uw leringen Assessor.*'

• p. 14-17: **Vervolg over de Geestelijke Wereld**, nr. 73-90.

*Over de Afrikanen en over de heidenen in de geestelijke wereld.*

*Over de Quakers in de geestelijke wereld.*

*Over de Moravische broeders in de geestelijke wereld.*

Hiermee eindigt het boek: *Vervolg over de Geestelijke Wereld.*

Het eerste deel ervan was: *Vervolg over het Laatste Oordeel*, dat in de vorige jaargang werd gepubliceerd.

• p. 18-23: **Echtelijke Liefde** – hoofdstuk 5 – nr. 83-102, waar gehandeld wordt over *de oorsprong van de echtelijke liefde, die is uit het huwelijk van het goede en het ware.*

**p. 24: Riddarhuset** – over het Zweedse Huis der Adel.

---

*Nevenstaande tekening door G. Roland Smith sierde in 1953 de omslag van 'Conjugal Love', uitgegeven door de Swedenborg Society in Londen.*

*Het is een zeer treffend beeld dat hier verwijst naar een uitbeelding waarin Swedenborg schrijft, dat in de geestelijke wereld twee geliefden, vanuit de verte gezien, verschijnen als één engel.*

*Vergelijkenderwijs is dit beeld analoog aan bijvoorbeeld de liefde en de wijsheid, die ogenschijnlijk ook twee afzonderlijke dingen zijn maar welbeschouwd één zijn, evenals het goede en het ware dat zijn.*

---

Het boek '*Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid*', begint met de woorden: ***De liefde is het leven van de mensen.***

EGLGW # 1. ***De mens weet dat de liefde bestaat, maar hij weet niet wàt de liefde is.***

[Lees het gehele boek op onze website.](#)